

# BIENNH - GRAZ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

## 5 Ημέρες

### 1<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - BIENNH

Θα συναντηθούμε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.00 το πρωί, θα γνωριστούμε και θα πάρουμε την απευθείας πτήση της Ryanair για Ζάγκρεμπ. Μόλις φτάσουμε θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης για μια πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο ώστε να πάρουμε μια γεύση από την πρωτεύουσα της Κροατίας. Συνεχίζουμε για τα σύνορα της Αυστρίας και την παραμυθένια Graz, έδρα του αυτοκράτορα Φρειδερίκου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη χωρίζεται στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Mur και είναι περήφανη τόσο για την καστροειδή ακρόπολη του λόφου Schlossberg όσο και για το φρέσκο, καινοτόμο, δημιουργικό πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει τους κατοίκους του. Κληροδότημα των Αψβούργων είναι η πανέμορφη Άλτστατ (Παλαιά Πόλη) που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας ομορφιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στην Χάουπτ Πλατς, την τριγωνική πλατεία στο κέντρο της παλιάς πόλης, το δημαρχείο, το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχαους, τον Καθεδρικό Ναό και το μασωλείο του αυτοκράτορα Φρειδερίκου. Τελικός μας προορισμός το ξενοδοχείο μας στη Βιέννη. Το πρώτο σας βράδυ σε αυτή την υπέροχη πόλη μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία του Αγ. Στεφάνου και να πάρετε μια γεύση από την μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα.

### 2<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: BIENNH - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - RATHAUSPLATZ - ICE SKATING

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες

του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς» και γευτείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάρζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα.

Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating και ας μην έχετε ιδέα για το άθλημα! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!

### **3<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - HOFBURG IMPERIAL CONCERT HALL**

Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή στη Βιέννη. Όποιο και αν είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής, όταν έρχεσαι στη Βιέννη δεν γίνεται να μην παρακολουθήσεις ένα υπέροχο κονσέρτο με μουσική από όλους αυτούς τους ευφείς συνθέτες. Σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά προσοχή κάνε εγκαίρως την κράτηση σου! Εμείς επιλέγουμε ένα από τα καλύτερα Concert Halls, την αυτοκρατορική αίθουσα Imperial στο παλάτι Hofburg με την μοναδική Vienna Hofburg Orchestra.

#### **4<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ**

Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Σαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου βρίσκονται, το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Βιέννη.

#### **5<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**

Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδινάλιου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εφόσον η ώρα της πτήσης μας το επιτρέπει θα έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε να επισκεφτείτε ένα cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality Bar! Ένα μπαρ... εικονικής πραγματικότητας! Εδώ

θα γίνουμε και πάλι παιδιά, αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές εμπειρίες virtual reality! Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.